

Donderdag 23 december 2021

Beste allemaal,

Op 14 december is Thijs Kramer overleden, hij werd 83 jaar.  
Wij ontvingen op 21 december de rouwkaart.

Thijs Kramer werd in november 1972 aangesteld als dirigent van de Christelijke Oratoriumvereniging Baarn, vanaf 1995 Concertkoor Baarn. Hij heeft tot zijn afscheid in november 2018 in totaal 120 concerten gegeven met het koor, waaronder 7 keer de Matthäus-Passion, 7 keer de Johannes-Passion, 6 keer Messiah en daarnaast nog talloze andere prachtige koorwerken.

Naast Concertkoor Baarn is Thijs Kramer dirigent geweest van de Nederlandse Händelvereniging, van de KCOV Excelsior in Amsterdam en van het door hem zelf opgerichte (en helaas onlangs opgeheven) Fioretto.

In 2000, Bachs 250<sup>ste</sup> sterfjaar, promoveerde Thijs Kramer op het proefschrift *Zahlenfiguren im Werk Johann Sebastian Bachs*. In 2004 werd hij Koninklijk onderscheiden en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2007 kreeg hij de Bronzen Concertgebouwenpenning.

In 2009 werd Thijs Kramer getroffen door maagkanker. Na diverse chemokuren onderging hij in juni 2009 een totale maagresectie. Thijs is in die periode heel ernstig ziek geweest en dat hij bij het najaarsconcert toch weer zelf op de bok stond was miraculeus. Het leven zonder maag kende enorm veel beperkingen; Thijs deed zelf uitgebreid onderzoek naar medicatie, voeding en handelwijze na maagverwijdering.

In 2018 nam Thijs Kramer afscheid van Concertkoor Baarn met een groots afscheidsconcert. Hij ontving de titel eredirigent en hij kreeg de Erespeld van de gemeente Baarn. Na zijn vertrek dirigeerde Thijs nog enkele concerten bij Fioretto en in 2019 nog een Matthäus-Passion waarin ook leden van Concertkoor Baarn meezongen. Hij had dat graag in 2020 nog eens willen herhalen, maar Corona gooide roet in het eten.

De laatste tijd ging zijn gezondheid langzaam verder achteruit, vooral het op gewicht zien te blijven was een enorm probleem. Het was een wankel evenwicht.

Boven de rouwkaart staat: *Er is geen ander zijn dan anders zijn*, een citaat van schrijfster Carry van Bruggen. Het is mij niet bekend waarom dit citaat gekozen is maar het is wel passend. Ieder mens is anders, maar Thijs Kramer had zeker een bijzondere persoonlijkheid; uitmuntend musicus, gedisciplineerd onderzoeker, bewogen redder van bedreigde schildpadden. Hij was soms wat moeilijk te peilen en met hem werken was niet altijd makkelijk. Wij zullen hem met dankbaarheid gedenken als onze standvastige markante dirigent die met een bijzonder gevoel voor humor ons een 'plezierige maandagavond' bezorgde en ons bij concerten deel liet zijn van het wonder van de muziek.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Miep, die meer dan 50 jaar zijn levensgezel was en zeker in de laatste periode ook zijn trouwe thuiszorg.

De crematie van Thijs Kramer heeft in besloten kring plaats gevonden.

Thijs zijn muziek is gestopt. Het doet mij denken aan de ontroerende stilte, direct na het slotakkoord van *Wir setzen uns mit Tränen nieder* aan het einde van zijn geliefde Matthäus-Passion.

Condoleance-adres: Rembrandtlaan 40, 1213 BH Hilversum



Mijn bijzondere man, al meer dan vijftig jaar mijn levensgezel,  
onze broer, zwager en oom heeft de strijd opgegeven en is rustig  
ingeslapen.  
Wij zijn verdrietig maar ook dankbaar voor alle herinneringen.

Zijn muziek blijft klinken.

## dr. Mattheus Kramer

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

*Amsterdam, 28 mei 1938*

*Hilversum, 14 december 2021*

Miep Kramer-van Walderveen

Familie Kramer:

Karel en Karien  
Anneke

Theo en Carla

Evert en Willy-an

Kristiaan en Aude

Caroline

Vincent en Daphne

Familie van Walderveen:

Kiny en Cees

Bart en Bea

Gerard (†)

Jan en Maja

Hennesien en Michiel

Everinus (†) en Ans

neven en nichten

